

BELTANE VIERING

BRIDE, DE GELIEFDE

*In het kantelpunt van het jaar, wanneer het licht groeit en het leven zich wil verbinden,
opent zich een veld van vuur en zachtheid.*



Tijdens deze Beltane viering ontmoeten we Brigid in haar archetype van de Lover ~
de kracht van voelen, belichamen en verbinden.

Niet om te zoeken., Maar om te herinneren.

Dat jouw vuur mag stromen.

Dat jouw lichaam mag spreken.

Dat liefde begint bij jezelf.



In deze open viering in het bos nemen we je mee in een beleving

*Een plek waar je niets hoeft te worden,
maar mag zijn wat al in jou leeft.*



Voor wie?

Voor iedereen die wil verbinden met zichzelf, met het leven en met de energie van Beltane.

Waar: Kerkrade- buiten, met regen overdekt. (Exacte locatie volgt na aanmelding)

Wanneer: 3 mei van 14:00u. tot 16:00u./16:30u.

Bijdrage: 3,- (graag gepast meenemen)



Voel je welkom om met ons mee te vieren.
Om jouw vuur weer ruimte te geven.
Om jezelf te ontmoeten in zachtheid en kracht.



Aanmelden: <https://www.brigids-sibbe.nl/jaarfeesten/belthane-viering-ik-doe-mee>